

Nijmegen 19 April 1940.

Aan 't Bestuur van de vereeniging „de Harenkamp.“

Met ingang van 1 Mei heb ik een betrekking gekregen in Aindhoven.

Hoer erg 't me spijt hierdoor als lid van de Harenkamp te moeten bedanken, kan ik niet zeggen.

Ik hoop dat 't bestuur in deze moeilijke tijd van mobilisatie en achteruitgang, de moed niet zal verliezen, en zal probeeren ondanks teleurstelling, 't enthousiasme van de jongere leden weer op te wekken.

Ik heb van de oprichting af, heel wat prettige en fijne uren in de Harenkamp doorgebracht.

Ik hoop dat de Harenkamp nog heel veel jaren zal bestaan, en een belangrijke plaats in 't leven van velen, zal innemen!

Ik word natuurlijk buitengewoon lid, en hoop vele Harenkamp te zien in 't Pinksterkamp 1940!

Met hartelijke groeten,

J. W. Geijff.